

Berichten van de Z.W.O.- commissie

Namens voedselbank de Bevelanden brengen we u graag de dank over voor de 615kg aardappelen die zij vanuit onze gemeente hebben mogen ontvangen! De aardappelen werden met veel enthousiasme onthaald!

Daarnaast is er voor eigen gebruik 185 kg besteld, zodat er 800kg aardappelen door onze handen is gegaan. Inclusief giften hebben we deze actie voor "Delta voor Indonesië" kunnen afsluiten met de mooie opbrengst van € 495,90! Hartelijk dank voor sponsor en afnemers!

We hebben gemerkt dat deze actie breed is gesteund ook vanuit onverwachte hoek wat ons als commissie inspiratie geeft om nieuwe, originele acties te blijven bedenken.



De volgende actie is er ook één met een dubbel doel, namelijk onderling contacten leggen/versterken én onze doelen steunen.

Op **vrijdagavond 12 februari** willen we namelijk een nasi-maaltijd organiseren, geheel aangepast aan de huidige maatregelen! We zijn op zoek naar koks (die op 12 februari een grote pan nasi willen klaarmaken) en naar gasten (die op 12 februari nasi willen eten).

Het idee is, dat de gast met eigen pan de nasi bij de kok ophaalt. Mocht dit een probleem zijn, dan zorgen wij dat de nasi bij u thuis wordt bezorgd.

Meldt u zich **vóór 10 februari** aan door te bellen/appen naar Sjanet (06-20303881) of Jeanette (06-53762861). Zij zullen u de informatie geven over hoeveel nasi er nodig is, bij wie de nasi gehaald kan worden of door wie de nasi bij u wordt gebracht. Het wordt helemaal leuk als u van de maaltijd een foto stuurt naar ons! **We zien er naar uit om op deze avond, al is het op afstand, verbonden te zijn met elkaar en Indonesië!**

De kosten van de nasi komt op € 4,50 pp (voor 2 personen € 8,- en vanaf 3 personen € 3,50 pp). De porties zijn ongeveer 450 gram.

40-dagentijd: "Ik ben er voor jou...."

De week na de nasimaaltijd begint de 40-dagen tijd. Traditioneel de tijd van vasten en omzien naar diegenen die het moeilijk hebben. Dit jaar heeft dat een extra lading. We beseffen goed dat dat ook voor u kan gelden. Toch wil ik ook dit jaar u het "spaardoosje" onder de aandacht brengen. Dit jaar voor de begeleiding van boeren op Java in Indonesië, één van de 3 projecten die we steunen en die door Kerk in Actie voor deze tijd is geselecteerd. De boeren worden begeleid om gewassen te telen die minder belastend zijn voor het land en beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat. Ook worden ze begeleid in de afzetmarkt om hun producten te kunnen verkopen. Géén spaardoosje bij het kerkblad dit keer, vooral ook vanuit ons Groene-kerk zijn. Maar u bent vast creatief genoeg om er een mooi alternatief bakje voor te bestemmen? Na Pasen kunt u het bedrag bij ons afgeven of overmaken op de rekening ovv Spaardoosje.

We willen er ook graag zijn voor gevangenen: u kunt ons een berichtje appen/doorbellen wat u op de kaart wilt schrijven en € 2,- doneren, dan zorgen wij dat de kaart naar een Nederlandse gevangene gaat. Deze ontvangt dan een kaart voor zichzelf én een blanco kaart met postzegel die de gevangene zelf kan sturen naar een vriend of familielid. We krijgen ieder jaar te horen dat deze kaarten erg worden gewaardeerd!

Hartelijke groet,

namens de ZWO Commissie,
Jeanette Binnekamp